

Onze lieve Annita,

echtgenote van:

Roger Dierendonck

moeder en schoonmoeder van:

Koen Dierendonck en Stéphanie Nulens

oma van:

Loewietje en Lieneke

zus, schoonzus en tante van:

Monique Bastil en †Roland Govarts en familie
Frank Bastil en Nathalie Eeckhout en familie

Delen mee in dit verlies:

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
verwant aan de familie Dierendonck

Een bijzonder woord van dank aan:

huisartsenpraktijk van dokter Bode in Boezinge
I-mens
het Wit-Gele Kruis
haar behandelende arts dr. Tine Peccue en het personeel van de
afdeling Sp Geriatrie in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper



*We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”,
maar het is een groot gemis
als “samen” uit het leven is.*

Gesterkt door mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Annita Bastil

echtgenote van Roger Dierendonck

geboren in Ieper op 19 september 1946 en liefdevol omringd heengegaan
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 18 maart 2026.

gewezen regentes lichamelijke opvoeding

Volgens de wens van Annita nemen we in intieme kring afscheid.

Het is niet mogelijk om Annita te begroeten, maar koester de mooie herinneringen aan haar.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Een sterke, nooit zieke vrouw, regentes lichamelijke opvoeding,
in Ieper door velen gekend en innig geliefd.

“Mijn meisje”, fluisterde Opatje altijd teder.

Ze wilde altijd bij hem blijven, een belofte die standhield.

Haar oogappels Koen, Loewie en Liene

koesterde ze met een warmte die nooit doofde.

Samen met Roger graag eten in Oostende en op de Grote Markt van Ieper,
lekker tafelen, glaasje Kirr erbij, lachen, genieten.

Met Lieneke shoppen en gek doen.

Met Loewietje wandelen en vertellen, hand in hand, vol verhalen en liefde.

Zelfs in de mist herkende ze iedereen tot het laatst.

Haar liefde bleef helder en trouw.

Nu is de mist opgelost, ze rust licht en vrij,

zoals ze het wou: uitgestrooid in de zee,

naar de eeuwige rust in het water dat haar vrijheid gaf.

Rust zacht, lieve mama, lieve oma Annita.

Je bent niet weggegaan, je bent voorgegaan.

Je liefde blijft als een zachte echo in ons hart.