



*Als ...
Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
denk dan aan de weg door mij gegaan.
Zo heb ik het niet voor niets gedaan.*

de heer Gilbert Kinget

geboren in Hoogstade op 6 april 1945
en overleden in Ieper op 9 januari 2020.

oud leraar VTI Ieper

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond de
urne van Gilbert in de **aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke,**
Wielewaalstraat 1A op woensdag 15 januari 2020 om 11.00 u.

De urne wordt in alle intimiteit bijgezet op het
urnenveld in Wijtschate.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Gilbert is en blijft

de papa, schoonpapa en opa van:

Franky Kinget
Siebe

Conny Kinget
Niels
Febe

Cathy Kinget en René Verheye
Miel
Ward

de broer, schoonbroer en nonkel van:

(†) Willy Kinget
(†) André Kinget en Andrea Dewulf en familie
(†) Roger Kinget en Simonne Capoen en familie
Wilfried Sinnaeve en Monique Kinget en familie
(†) Daniël Kinget en Nadine Dequidt en familie

Delen mee in dit verlies:

de families Kinget - Vanhee

Een bijzonder woord van dank aan:

het personeel van de afdeling Bloementuin van het
WZC Huize Zonnelied in Ieper

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (Gilbert Kinget)
Diksmuidseweg 6
8900 Ieper