



*Als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
Het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je me bent vergeten.*

Jules Hoet

echtgenoot van Godelieve Boeraeve

geboren in Voormezele op 25 mei 1929 en van
ons heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 12 november 2020,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

lid van de Boerenbond

Gelet op de huidige corona-maatregelen, nemen wij in
intieme kring afscheid van Jules in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Voormezele. Daarna begeleiden wij Jules naar zijn laatste
rustplaats op het kerkhof in Voormezele.

U kunt Jules een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 19 u 00,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Jules is en blijft

de echtgenoot van:
Godelieve Boeraeve

de papa van:
Rita Hoet

de broer, schoonbroer en nonkel van:
Julia Hoet en (†) Henri Leterme en familie
(†) Jozef Boeraeve en (†) Marie-Seraphine Vanaerschot en familie
(†) Maria Boeraeve en (†) Lucien Struye en familie
(†) Albert Boeraeve en Maria Devloo en familie

Delen mee in dit verlies:
de families Hoet - Geerardyn en Boeraeve - Lermyte

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter
zijn thuisverpleging, de groepspraktijk Zorg Zeker
zijn hulpvaardige burens

Rouwadressen:
Slijpstraat 5, 8902 Voormezele
Veurnseweg 255, 8900 Brielen