

Waarom zijn er zoveel vragen?  
Waarom is er zoveel pijn?  
Waarom zijn er zoveel dingen  
die niet te begrijpen zijn?

Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

# Michel Garreyn

**echtgenoot van Maria Meersseman**

geboren te Voormezele op 12 juni 1939 en zachtjes van ons heengegaan  
in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 15 november 2020.

*Dit melden U:*

Maria Meersseman

zijn echtgenote;

Marc en Mady Lecluse - Garreyn

Jochen en vriendin Nel

Josefien en vriend Stijn

Andy en Anita Deleu - Garreyn

Louisa, Arthur en Rachelle

zijn kinderen en kleinkinderen;

Henri en Josée Grison - Garreyn en familie

Ivan en Gisèle Debeuf - Garreyn en familie

Bernard en Angèle Hessel - Garreyn en familie

† Michel en Henriette Vanpeteghem - Meersseman en familie

Pol en Godelieve Vandevyvere - Meersseman en familie

Bernard en Claudette Meersseman - Hebben en familie

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Garreyn - Lesthaeghe en Meersseman - Platteau.

Met oprechte dank aan allen die hem met liefdevolle zorgen hebben omringd.

Door de huidige omstandigheden zal de afscheidsplichtigheid plaatsvinden in intieme kring.

Daarna begeleiden wij Michel naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof te Wijtschate.

U kunt Michel een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel,  
Diksmuidseweg 6 te Ieper, op donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur.

Online condoleren kan via [www.rouwcentrumhessel.be](http://www.rouwcentrumhessel.be)

8953 Wijtschate, Ieperstraat 109