



Mevrouw
Marguerite Claeys

weduwe van de heer André Mylle († 2009)
levenspartner van de heer Raphaël Bakeland

geboren in Zonnebeke op 31 mei 1941 en bij haar thuis, liefdevol
omringd door haar kinderen, heengegaan op 14 januari 2021.

Gelet op de huidige corona-maatregelen nemen wij in intieme kring
afscheid van Marguerite in Onze-Lieve-Vrouw Middelaeskerk in Ieper.

U kunt Marguerite t.e.m. woensdag 20 januari 2021 een laatste groet
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper
en dit telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Haar levenspartner:
Raphaël Bakeland

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Luc en Linda Mylle - Couckuyt
Lindsay Mylle en dochters Lore en Marthe
Kurt Mylle en vriendin Hanne
Carlo en Lucrece Worm - Mylle
Orry Worm
Marc en Ingrid Mylle - Vandepitte
Jonas Mylle en vriendin Kirsten

Haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Maurice en Clara Claeys - Ferrest en familie
Willy Claeys en familie
(†) Honoré en Madeleine Verstraete - Mylle en familie
(†) Antoin en Monica Mylle - Berghe en familie
Andrea Mylle
(†) Gilbert en Anna Kesteloot - Mylle - Louis Gheysen en familie
(†) Gerard en Christine Lemang - Mylle en familie

Haar doopkinderen:
Orry, Hedwige en Caroline

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Claeys - Degryse en Mylle - Dumolein
de aanverwanten van de familie Bakeland

Een bijzonder woord van dank aan:
haar huisdokter
haar thuisverpleging de groepspraktijk van Jean-Pierre Boudeweel
de Palliatieve Zorgen Westhoek Oostende
iedereen die bijdroeg tot de levensvreugde en het welzijn van Marguerite

Rouwadressen:
Kemmelstraat 145, 8950 Nieuwkerke
Sterrestraat 7, 8900 Ieper
Pachthofstraat 144, 9800 Deinze

In mei 1941 werd Marguerite in Zonnebeke geboren en vormde samen met haar broers Maurice en Willy het gezin Claeys - Degryse. Op jonge leeftijd leerde zij André Mylle kennen waarmee ze in juli 1958 in het huwelijk trad. Hun liefde voor elkaar werd bezegeld met de geboorte van hun 3 kinderen: Luc, Lucrèce en Marc. Marguerite was een mama om “U” tegen te zeggen en nam naast het huishouden ook de zorg voor haar kinderen onder haar hoede. Haar kinderen beleefden een zorgloze kindertijd. Marguerite genoot van de kleine dingen van het leven zoals een uitstapje met de fiets of eens gaan funshoppen. In 1989 kocht ze samen met André een stukje grond en bouwden een nieuw stekje in de Zonnebeekseweg. Het geluk bleef echter niet duren en toen bij André kanker werd vastgesteld, schoof de grond letterlijk onder haar voeten weg. Ondanks de goede zorgen van Marguerite moest zij in 2009 toch definitief afscheid van hem nemen. Dankzij de hulp van haar kinderen sloeg Marguerite zich door deze sombere periode en maakte ze kennis met nieuwe technische snufjes zoals videobellen waardoor nieuwe vrienden haar pad kruisten. Zo leerde ze ook Rafke kennen, met wie ze nog vijf mooie jaren beleefde. Marguerite genoot van haar kinderen en kleinkinderen tot haar gezondheid recentelijk achteruit ging. De diagnose artrose moest plaats maken voor kanker en haar situatie ging pijlsnel achteruit. In haar vertrouwde omgeving en in het bijzijn van haar kinderen is Marguerite op 14 januari zachtjes heengegaan.



*Degenen die ik lief heb
verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad
terug te vinden.*