



*“Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden”*

In dit geloof is van ons heengegaan

mevrouw **LAURA CALMEYN**

dochter van † Joseph Henri Calmeyn en † Maria Madeleine Leeman

Geboren te Merkem op 23 december 1930 en godvruchtig van ons heengegaan te Merkem op 11 februari 2021, gesterkt door het Sacrament van de zieken en verbonden met heel de Christelijke gemeenschap door gebed en eucharistie.

*gewezen teamlid van de parochie Sint-Bavo te Merkem
gewezen pastoraal verantwoordelijke
bestuurslid FERM (vroegere KVLV)
lid OKRA*

De eucharistieviering wordt omwille van de huidige omstandigheden door E.H. Frenay in intieme kring opgedragen in de Sint Bavokerk te Merkem. Daarna begeleiden we Laura naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Merkem. De dertig eucharistievieringen worden opgedragen door de paters Jezuïten.

U kunt Laura op woensdag 17 en donderdag 18 februari 2021 een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b in Houthulst en dit telkens van 17.00 u tot 19.00 u.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

HEER JEZUS GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST

Laura is en blijft voor altijd:

de zus, schoonzus en tante van:

† Marie-Louise CALMEYN
† Martha CALMEYN - † André SYOEN en familie
† Pater Karel CALMEYN, Jezuiet
† Leon CALMEYN - † Maria D’HULSTER en familie
† Julia CALMEYN - † Alberic VANCOPPENOLLE en familie
† Cyriel CALMEYN
† Irma CALMEYN - † Jules D’HULSTER en familie
Hector CALMEYN - Clara DEWULF en familie
† Maria CALMEYN
† Zulma CALMEYN (Zuster Ignatia), zuster v/d H. Vincentius à Paulo te Gits
† Clara CALMEYN - Maurits MAEKELBERG en familie

de doopmeter van:

Marleen CALMEYN

Ze is verwant aan de families:

CALMEYN, LEEMAN, DECEUNINCK en DEPUYDT

Een bijzonder woord van dank voor:

haar huisarts

de directie en het personeel van het WZC “De Groene Verte” te Merkem iedereen die bijdroeg tot de levensvreugde en het welzijn van Maria en Laura

Rouwadres:

Sint-Sebastiaanlaan 24, 8600 Diksmuide