



# Louis Vandoolaeghe

echtgenoot van Marcella Forrez

geboren in Poperinge op 5 januari 1932 en zachtjes van ons  
heengegaan in het WZC Huize Zonnelied in Ieper op 4 april 2021.

*lid van Okra en Samana*

Gelet op de huidige omstandigheden nemen wij in intieme kring afscheid  
van Louis in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Hollebeke. Daarna  
begeleiden wij Louis naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof in Hollebeke.

U kunt Louis t.e.m. vrijdag 9 april 2021 een laatste groet brengen in het  
Rouwcentrum Hessel in Ieper, Diksmuidseweg 6 telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.  
Online condoleren kan via [www.rouwcentrumhessel.be](http://www.rouwcentrumhessel.be)

*Rouwadressen:*

Gaverstraat 1, 8980 Zandvoorde  
Klijtgatstraat 7, 8902 Hollebeke

*Dit melden u diep bedroefd*

Marcella Forrez

*zijn echtgenote*

Marleen Vandoolaeghe en Paul Synaeve  
Geert Vandoolaeghe en Carine Bailleul

*zijn kinderen*

Thomas Synaeve en Jolien Cardoen, ♡  
Clément Synaeve en Jolien Vandooren, Noah en Abel  
Kristof Vandoolaeghe  
Dries Vandoolaeghe

*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Thomas, Kristof, Pierre, Marie-Pascale, André

*zijn doopkinderen*

Daniël Forrez en Noëlla Beele

*zijn schoonbroer en schoonzus*

Zijn talrijke neven en nichten van de families Vandoolaeghe - Dubois en Forrez - Soutaer

*Een bijzonder woord van dank aan:*

zijn huisdokter  
het personeel van het WZC Huize Zonnelied in Ieper  
zijn trouwe burens

*Pa, p  p  ,*

*Al jouw liefde, lieve pa, p  p  ,  
gaf je aan ons allemaal.*

*Nu is hier de plaats die je had  
heel erg leeg, dor en koel.*

*Maar voor jou is er daarboven  
een bloementuin met wonder pracht.*

*Daar mag je nu in gaan rusten,  
want jouw taak hier is volbracht.*



*We staan niet altijd stil  
bij het woord ‘samen’  
maar het is een groot gemis  
als ‘samen’ uit het leven is.*