

*Je wilde zo graag bij ons blijven  
en vocht zolang je kon.  
Maar deze strijd  
was niet te winnen.*

*Rita Cool*

°1949 - † 2021

Danken u voor uw steun en medeleven:

**Haar kinderen en kleinkinderen**

Heidi Verraes en Jannick Parret  
Odiel, Octavie en Eugénie

Kristof Verraes en Claudine Leplat  
Cyrille, Charles en Daniël

**Haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen**

† Georges en † Agnes Cool - Vandeweghe en familie  
Etienne en † Bernice Cool - Vandeputte en familie  
† Bernard en Hilda Deprez - Cool en familie  
† Wilfried en Agnes Cool - Vandaele en familie  
† Willy en Erna Verraes - Vandepitte en familie  
Noël en Erna Verraes - Geerardyn en familie  
Lucien en † Francine Croquey - Verraes en familie  
Frans en Rita Naeyaert - Verraes en familie

**De families**

Cool - Vulsteke en Verraes - Cappelle

De uitvaart wordt verzorgd door rouwcentrum Hessel - Ieper - 057 44 66 10

Met oprechte dank aan:  
haar buren en vrienden,  
de dienst Familiehulp,  
de thuisverpleegdienst 'Zorgzeker'  
en de huisarts.

[www.drukkerijverscheure.be](http://www.drukkerijverscheure.be)



*Mamy, mémé,  
Een zaterdagavond bij mémé,  
hoe zag dat eruit? FC de kampioenen op TV  
en mamy die voor ons zorgt.  
Ze wist heel goed wat iedereen graag lustte.  
Maar klaargemaakt op haar manier,  
wat is dat dan?  
Een koffiefilter gevuld met zelfgemaakte friet-  
jes, tomatensoep met balletjes,  
een hard gekookt eitje, een frikandel...  
Alles overgoten met cola of limonade  
à volonté..  
Thuis mocht dat natuurlijk niet  
maar bij mémé kon alles,  
ook al was het dan soms teveel.  
Het waren gouden momenten en we kwamen  
heel graag bij jou.  
We zullen je missen...  
je blijft in onze hartjes...*

*Odiel, Cyrille, Octavie,  
Charles, Eugénie, Daniël*



Warme, liefdevolle herinnering aan

mevrouw

*Rita Cool*

weduwe van de heer Daniël Verraes († 2013)

geboren te Leper op 9 maart 1949 en thuis rustig ingeslapen,  
te Wijtschate op 27 mei 2021, omringd door haar geliefden.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Medarduskerk te Wijtschate  
op woensdag 2 juni 2021 in intieme kring.

Online condoleren kan via [www.rouwcentrumhessel.be](http://www.rouwcentrumhessel.be)

Rouwadres: 8953 Wijtschate, Leperstraat 10b

*Mama,  
Hoe kunnen we je best omschrijven? Een hoop pannenkoeken,  
een thermos koffie, een smile op je gezicht en een knipoogje  
voor de deugnierterij dat je net uitgestoken had... een steentje  
in een schoen of een steentje in je broekzak, werken deed je  
altijd.  
De boerderij waar je geboren bent, stond centraal in je leven.  
Samen met Daniël bouwde je daar je gezin verder uit. Je groot-  
ste steun ben je ook veel te vroeg verloren. Wat heb jij afgezien  
maar toch heb je je herpakt. Wie had er ooit gedacht dat je  
ging leren zwemmen, dat je ooit ging turnen of wandelen? Al  
die sociale contacten waren voor jou, ó zo belangrijk...  
Je vriendenkring werd wat uitgebreider met de weduw'tjes...  
met wie je zo graag ging gaan eten voor om het even welke  
reden. Je moest er steevast bij zijn, want zonder jou was er  
geen leute...  
In 2020 kreeg je te horen dat je kanker had. Lang heb je ge-  
vochten, eerst met chemo tegen die klieren. Toch heb je het  
gevecht niet kunnen winnen. Wat zullen we je missen...  
De dankbaarheid en de herinnering blijft...*

*Heidi, Kristof, Jannick & Claudine*