



*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "ik ben wat moe".
Maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)*

Daniël Vandenbroucke

zoon van †Remi Vandenbroucke en †Madeleine Beele

geboren in Ieper op 27 november 1939 en rustig
van ons heengegaan in het WZC Sint-Medard
in Wijtschate op 26 april 2022.

lid van Okra Hollebeke

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond
de urne van Daniël **in de Sint-Medarduskerk in Wijtschate**
op donderdag 5 mei 2022 om 11 u 00 .

De offerande geldt als rouwbetuyging.

U kunt Daniël t.e.m. dinsdag 3 mei 2022 een laatste groet
brengen rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

*Daniël blijft verder leven in de harten van
zijn zus, broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:*

Annie Vandenbroucke en Roger Boussery
kinderen en kleinkinderen

Joël Vandenbroucke en Lena Vasseur
kinderen en kleinkinderen

Gaby Vandenbroucke en Nadine Cottreel
kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Vandenbroucke en Beele

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokters van de groepspraktijk "De Sterkte" in Wijtschate
zijn thuisverpleging, het zorgteam van Bart Tydgat

Familiehulp

de directie en het personeel van het WZC Sint-Medard
in Wijtschate

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (p/a Daniël Vandenbroucke)
Diksmuidseweg 6
8900 Ieper