



Bedroefd, maar ook dankbaar om zijn mooie leven en liefde waarmee hij ons steeds omringde, nemen wij afscheid van

De heer Wily Bossaert

echtgenoot van mevrouw Simonne Butaye

geboren in Kemmel op 31 augustus 1935 en rustig ingeslapen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 14 juni 2022, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

De familie nodigt u vriendelijk uit om samen met hen afscheid van Wily te nemen in de **Onze-Lieve-Vrouwekerk in De Klijte op dinsdag 21 juni 2022 om 10 u 30**. Daarna begeleiden wij Wily naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Kemmel.

U kunt na de dienst uw medeleven aan de familie betuigen.

U kunt Wily een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper, elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30, op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.

Online condoleren kan ook op www.rouwcentrumhessel.be

Wily leeft verder in de harten van

zijn echtgenote:
Simonne Butaye

zijn kinderen en kleinkinderen:
Filip Bossaert

Karoline Bossaert en Marnix Vanryckeghem
Helene Vanryckeghem
Charlotte Vanryckeghem en Pieter-Jan Penninck
Laura Vanryckeghem

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
†Frans Butaye en †Yvonne Vandenbroucke en familie
Willy Butaye en Josette Willem en familie
Johan Butaye en Magda Lanszweert en familie
Willy Desaver en †Hermine Butaye en familie

zijn doopkinderen:
Charlotte Vanryckeghem
Kathleen Butaye

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Bossaert - Van Eeckhout en Butaye - Kino

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter Dekorte
zijn thuisverpleging van Zorg Zeker
zijn trouwe kinesist Ben
Familiëhulp
de directie en het personeel van het centrum voor dagverzorging "De Plataan" en het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge
zijn behandelende artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadres:
Reningelststraat 8, 8956 Kemmel