



*Zoals de dag. uit de nacht treedt.
treedt het leven uit de dood.
Er is liefde die niet sterft.*
(Toon Hermans)

Mevrouw *Andrea Vanoudendicke*

weduwe van de heer Marcel Deleu († 2019)

geboren in Zillebeke op 10 augustus 1932 en rustig ingeslapen in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 3 maart 2023, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Volgens de wens van de familie nemen wij in intieme kring afscheid.

Het is niet mogelijk om Andrea te begroeten, maar koester de mooie herinneringen aan haar in jullie hart.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Andrea leeft verder in de herinnering van:

†Romão en Rosita Da Fonseca Lucas-Deleu
Edmundo Da Fonseca Lucas
Anna-Lucia Da Fonseca Lucas

*haar kinderen
haar kleinzoon
haar achterkleindochter*

Haar schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten aan de families Vanoudendicke-Vandenabeele en Deleu-Willemaet

Een bijzonder woord van dank aan:

haar huisdokters
de directie en het personeel van het WZC Huize Sint-Jozef in Ieper
de directie, haar behandelende artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadres:

Robrecht van Bethunelaan 72, 8900 Ieper