



*Vele fijne herinneringen,
verzachten onze smart.
Nooit meer in ons midden,
altijd in ons hart.*

De heer René Coussée

echtgenoot van mevrouw Paula Beernaert

Geboren in Waasten op 7 januari 1934 en
onverwacht van ons heengegaan in het
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 3 maart 2023,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond
de urne van René **in de aula van Hoeve Wielewaal in
Hollebeke, Wielewaalstraat 1a op donderdag
9 maart 2023 om 10 u 00.** Daarna wordt de urne
bijgezet in het urnenveld op het kerkhof in Ieper.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

U kunt René op maandag 6 maart en dinsdag 7 maart een
laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in Ieper, telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

René leeft verder in de harten van

zijn echtgenote:

Paula Beernaert

zijn kinderen:

Danny en Marie-Anne Coussée-Serryn

zijn kleinkinderen:

Etienne en Evelyne Allaert-Coussée



Zijn broers, zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Coussée-Catteau
en Beernaert-Alleman

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisartsen van de groepspraktijk Ypris

het Wit-Gele Kruis

zijn behandelende artsen en het personeel van het
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (p/a René Coussée)

Diksmuidseweg 6

8900 Ieper