

*Je wilde nog zoveel,  
maar had niet meer de kracht.  
Moedig ging je door, steeds weer,  
tot op het laatste moment,  
het wilde niet meer ...*

# Marc Lemaire

geboren in Poperinge op 14 februari 1962 en zachtjes  
van ons heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis  
in Ieper op 20 augustus 2023.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond  
de urne van Marc **in de aula van Rouwcentrum Hessel  
in Houthulst, Jonkershovestraat 103b op zaterdag  
26 augustus 2023 om 10u00**. Aansluitend wordt de  
as van Marc verstrooid op de strooiweide van de  
begraafplaats "Ter Ruste" in Houthulst.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

U kunt Marc op woensdag 23 augustus en donderdag 24 augustus  
van 16u00 tot 18u30 een laatste groet brengen in het  
Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b in Houthulst.

Online condoleren kan via [www.rouwcentrumhessel.be](http://www.rouwcentrumhessel.be)

*Marc blijft verder leven in de harten van*

*zijn kinderen en kleinkinderen:*

Larissa Lemaire en Daan Standaert

Lukas

Noé

Elien Lemaire en Mitchell Osseel

*zijn ouders:*

Noël Lemaire en Yvette Verslyppe

†Elisabeth Lemaire

*zijn broers, zussen en hun familie:*

Ludwine Lemaire

Marleen Lemaire

Chantal Lemaire

Pascal Lemaire

Wim Lemaire

*Delen mee in dit verlies:*

de aanverwanten van de families Lemaire

*Een bijzonder woord van dank aan:*

zijn behandelende artsen en het personeel van het  
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

het personeel en het zorgteam van het psychiatrisch ziekenhuis  
Heilig Hart in Ieper

*Rouwadres:*

Koekelberg 31, 9450 Denderhoutem (*Larissa*)