





*Degene die ik lief heb
verlaat ik,
om degene die ik liefhad
terug te vinden.*

Etienne Vandenweghe

weduwnaar van Ivonne Duc († 2014)

geboren in Lauwe op 18 juli 1930 en liefdevol omringd
heengegaan in het WZC Huize Zonnelied in Ieper op 23 juni 2024.

Bekroond in de Kroonorde met de "Gouden Palm"

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Etienne in
de **aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke, Wielewaalstraat 1A**
op maandag 1 juli 2024 om 11.30 u.

Na de crematie wordt de as verstrooid op de strooiweide in Ieper.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

U kunt Etienne t.e.m. zaterdag 29 juni een laatste groet brengen
in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15.00 u tot 18.30 u en
op zaterdag van 15.00 u tot 17.00 u.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Etienne is en blijft voor altijd

de pa, schoonpa en opa van:

Geert en Chantal Vandenweghe-Petyt

Niki

Dino en Ilke, Finn

Stefaan en Christa Vandenweghe-Jacques

Jurgen en Ellen

Peter, Miel en Staf

Hanne en Wesley, Florian en Leona

Johan en Véronique Vandenweghe-Rubens

Nils en Diantha, Ewout en Emmi

Malou

Féline en Roberto, Camila

Arnaud en Nikita, Laena

Dirk en †Annemie Fonteyn-Vandenweghe

Stan en Marije, Lana

Lauren en Folgert, Ollie

Anne en Merlijn

Kris en Frieda Vandenweghe-Lewyllie

Jeroen

Marion en Joren, Livia en June

Jos en Reginé Vandenweghe-Vercaigne

Steven en Anneleen, Louis en Emile

Bart, Fiona

Sarah

Delen mee in dit verlies:

zijn zus Monique Vandenweghe en schoonzus Mariette Van Huele
de aanverwanten van de families Vandenweghe-De Brabandere en Duc-Lippens

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter Louis Vanderstraeten

het personeel van het WZC Huize Zonnelied in Ieper

iedereen die Etienne een warm hart toedroeg

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (p/a Etienne Vandenweghe), Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper