



*Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.*



Jules Lozie (Jules Kabas)

weduwnaar van Marcella Verslype († 2015)

geboren in Poperinge op 6 december 1942 en onverwacht heengegaan
in het WZC Huize Proventier in Poperinge op 29 september 2024.

postbode op rust

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond de urne van Jules in
de **Sint-Bertinuskerk in Poperinge op zaterdag 5 oktober 2024 om 10 u 00.**
Daarna wordt de urne van Jules bijzet in het urnenveld op het kerkhof in Poperinge.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Jules t.e.m. donderdag 3 oktober een laatste groet brengen in het Rouwcentrum
Hessel in Ieper, Diksmuidseweg 6 en dit telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Jules blijft voor altijd

de broer, schoonbroer en nonkel van:

†Jozef Lozie en familie

Annie Lozie en †Frans Kiekens en familie

Jenny Lozie en †Ludwig Beddeleem en familie

†Maurice Verslype en Agnes Hennebel

†Margarita Verslype en †Adhémar Soete en familie

Marcel Verslype en Cecile Geldof en familie

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Lozie-Petyt en Verslype-Gantois

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter Elise De Souter

het personeel van de afdeling “Het Oudste Geluk” van het WZC Huize Proventier in Poperinge

Rouwadres:

Pottestraat 75, 8970 Poperinge (Jenny)