



*Want wij weten immers dat,
wanneer ons aardse huis, deze tent,
afgebroken wordt,
wij een gebouw van God hebben,
een huis niet met handen gemaakt,
maar eeuwig in de hemelen.
(2 Korintiërs 5:1)*

De heer Marcel Malengier

echtgenoot van mevrouw Mieke Degryse

geboren in Zonnebeke op 9 februari 1946 en zachtjes
van ons heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 21 februari 2025.

*Lid van de Kerkfabriek Zonnebeke
Lid van verschillende zoektochtverenigingen*

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid
van Marcel in de **Onze-Lieve-Vrouwekerk in Zonnebeke**
op zaterdag 1 maart 2025 om 10.30 u. Na de
crematie wordt de urne in familiale kring bijgezet
in het columbarium in Zonnebeke.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10 u 15.

U kunt Marcel t.e.m. vrijdag 28 februari een laatste groet
brengen in het rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6
in Ieper en dit telkens van 15 u tot 18.30 u.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Marcel is en blijft voor altijd

de echtgenoot van:
Mieke Degryse

de vader, schoonvader en opa van:

Pieter Malengier

Luca, Len, Mateo, Noah

Steven Malengier en Nele Bouckaert

Milo, Mauro

Griet Malengier en Wim Schoutteten

Berend, Sarah

Delen mee in dit verlies:

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten aanverwant aan de families
Malengier-Maes en Degryse-Vanlerberghe

Een bijzonder woord van dank aan:

het oncologisch dagziekenhuis en de palliatieve eenheid
van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
Thuisverpleging Cura

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (p/a Marcel Malengier),
Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper