

*Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van jou bewaren.*

De heer Frans Van Hulle

echtgenoot van mevrouw Irène Deleu

geboren in Zillebeke op 16 juli 1938 en met pijn
in ons hart heengegaan in het WZC Sint-Jozef
in Zonnebeke op 22 juni 2020.

Door de coronamaatregelen, zal de uitvaartdienst in beperkte
kring plaatsvinden in de **aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke,
Wielewaalstraat 1A**. Na de crematie wordt de urne in
familiale kring bijgezet op het urnenveld in Zillebeke.

U kunt Frans t.e.m. zaterdag 27 juni een laatste groet
brengen in rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 14.30 u tot 19.00 u
en op zaterdag 14.30 u tot 17.00 u.

U kan online een rouwbetuiing voor Frans
overmaken via www.rouwcentrumhessel.be

Dit melden u

zijn echtgenote:

Irène Deleu

zijn kinderen en kleinkinderen:

Karine Van Hulle

Filip en Hilde Van Hulle - Vannevel

Jens Van Hulle

Lisa Van Hulle

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

(†) Remy en Anna Despriet - Van Hulle en familie

(†) Georges en Lydie Deleu - Van Hulle en familie

(†) Michel en (†) Gabrielle Desmadril - Deleu en familie

Jean en Agnes Dessoubrie - Deleu

Een bijzonder woord van dank voor:

zijn huisarts

de directie en het personeel van de afdeling "De Warande" van
het WZC Sint-Jozef in Zonnebeke

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (Frans Van Hulle)

Diksmuidseweg 6

8900 Ieper