

Elie is en blijft voor altijd

de echtgenoot van:

Maria Gouwy

de broer, schoonbroer en nonkel van:

Eddy en Monique Devisschere - Gouwy

Jurgen Devisschere en †Lieselotte Barbiez

Léon

Kim Devisschere en Nele Victoor

Sam

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Devisschere - Kimpe
en Gouwy - Goudezeune

Een bijzonder woord van dank voor:

zijn huisdokter

de artsen en het personeel van de afdeling Intensieve Zorgen

van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

zijn vrienden en trouwe burens

Rouwadres:

Komenseweg 133, 8902 Hollebeke



*Hoe breekbaar is het leven,
hoe kwetsbaar en hoe teer
nu jij hier niet meer bij me bent,
besef ik dat te meer.*

*Troost is de herinnering
aan wie je was voor mij
diep geworteld in mijn hart
blijft jij altijd dichtbij.*



De heer Elie Devisschere

echtgenoot van mevrouw Maria Gouwy

geboren in Ieper op 30 maart 1956 en liefdevol
omringd heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 22 maart 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Gelet op de huidige coronamaatregelen nemen wij in beperkte
kring afscheid van Elie in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk in
Hollebeke op 27 maart 2021.

Daarna begeleiden wij Elie naar zijn laatste rustplaats op
het kerkhof in Hollebeke.

Voor een stil moment bij Elie bent u t.e.m. vrijdag
26 maart 2021 welkom in het Rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in Ieper telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.

Via onze website www.rouwcentrumhessel.be kan ook
online een rouwbetuiging voor Elie worden neergelegd.

De laatste reis die je moet maken in je leven.

Weg van de mensen die echt om je geven.

Alles wat je had, heb je los moeten laten.

Wie je lief hebben, moet je nu gaan verlaten.

Het is een reis waar niet naar uit is gekeken.

De tijd van wij samen is nu echt verstreken.

In gedachten zal je altijd voort blijven leven.

Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven.

We hebben nu een periode van veel verdriet.

Maar door dat verdriet vergeten we je niet.

Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven.

Daarom ben ik trots op je

voor de rest van mijn leven!