



De heer *Gabriël Spruytte*

echtgenoot van mevrouw Irma Soenen

geboren in Staden op 17 januari 1936 en onverwacht heengegaan
in het WZC Zilvervogel in Reninge op 22 maart 2021.

Lid van Okra Merkem

Wij nemen afscheid rond de urne van Gabriël in de aula van Rouwcentrum Hessel,
Jonkershovestraat 103b in Houthulst op zaterdag 27 maart 2021 om 15 u 00.
Daarna wordt de urne bijgezet in het urnenveld op het kerkhof in Merkem.

U kan de uitvaartdienst volgen via livestream
<http://ervine.be/rouwcentrum-hessel-houthulst/>
Stream 1
paswoord: Spruytte1936

Gabriël is en blijft voor altijd

de echtgenoot van:
Irma Soenen

de papa en opa van:
Eric en Carine Trybou - Spruytte
Thomas en Delfien Vanacker - Trybou, Hazel, Hester
Björn Trybou
Els Spruytte en Noël Sabbe
Lies Vanhee

de broer, schoonbroer en nonkel van:
Daniël en Andréa Demuynck - Spruytte en familie
Roger en †Cecile Vanacker - Spruytte en familie
Luc en Agnes Vanneste - Spruytte en familie
†Jozef en Maria Vanneste - Spruytte en familie
†Roger en †Denise Ameye - Spruytte en familie
†Freddy en †Ann Lefere - Spruytte en familie
†Eric en Denise Spruytte - Blomme en familie
Gabriël en Paula Degrande - Spruytte en familie
Servaas Soenen

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Spruytte - Degraeve en Soenen - Covemaeker

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter
de directie en het personeel van het WZC Zilvervogel in Reninge
zijn trouwe burens André en Maria
iedereen die Gabriël een warm hart toedroeg

Rouwadres:

Groenestraat 33A, 8650 Merkem

U kunt Gabriël van woensdag 24 maart t.e.m. vrijdag 26 maart 2021 een
laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b
in Houthulst en dit van 17 u 00 tot 19 u 00.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

*We stonden niet altijd stil
bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis als
“samen” plots uit het leven is.*

*Geen woorden kunnen de pijn
en onmacht beschrijven
die we voelen om jou te laten gaan.
Geen woorden om uit te leggen
hoe graag we je nog bij ons hadden.
Geen woorden kunnen
beschrijven wat wij nu voelen,
het doet zo'n pijn.*



*Zo plotseling
ben je van ons heengegaan.
Daar heeft niemand
ooit bij stil gestaan.
Wat in onze herinnering blijft,
is je lach.
Je genoot van het leven,
Bedankt voor alles
wat je ons hebt gegeven.*