



Diepbedroefd, maar dankbaar om wat hij
voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van

de heer Rudy Daels

geboren in Ieper op 15 augustus 1969 en zachtjes van ons
heengegaan in het AZ Delta in Roeselare op 5 april 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

We hadden graag samen herinneringen opgehaald, maar helaas moeten we nu in intieme
kring afscheid rond de urne van Rudy nemen in de aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke.
Aansluitend wordt de urne bijgezet in het urnenveld in Zillebeke, waar hij weer met zijn
papa Achille zal herenigd zijn.

Het is helaas niet meer mogelijk om Rudy een laatste groet te brengen,
maar koester de mooie herinneringen aan hem.

U kunt online een rouwbetuiging neerleggen via www.rouwcentrumhessel.be

Rudy blijft voor altijd

de zoon van:

† Achille en Ginette Daels - Dervaux

de broer, schoonbroer en nonkel van:

Serge en Christine Daels - Titeca, kinderen en kleinkinderen

Gino en Katrien Daels - Mourisse, kinderen en kleinkinderen

Didier en Marleen Daels - Pyck, kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Daels en Dervaux

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter

zijn goede vrienden

het voltallige personeel van de dienst intensieve zorgen van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
en het AZ Delta in Roeselare

Rouwadres:

Wervikstraat 73, 8902 Zillebeke

*In een mum van tijd raak je dromen, raak je alles.
In een mum van tijd raak je zomaar alles kwijt.*

*Geen woorden kunnen de pijn beschrijven
die we voelen om jou te laten gaan.
De ongelijke strijd die je moest strijden
al van bij het begin af aan.*

*Geen woorden om uit te leggen
hoe graag je nog bij ons wilde zijn.
Geen woorden kunnen beschrijven wat wij voelen,
dat doet zo'n pijn.*



*Degenen die ik lief heb
verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad
terug te vinden*