

Echtgenoot van:

Christiane Devreese

Papa en Pappie van:

Niklaas en Kaat Talpe - Desimpel
Celine Talpe
Niels Talpe

Ronny en Elke Dendooven - Desimpel
Kjenta Dendooven en Dirk Defever

Kristof en Aagje Haeyaert - Desimpel
Fenna Haeyaert
Flore Haeyaert

Delen in dit verlies, de families:

Desimpel - Pysson
Devreese - Bostyn

Met oprechte dank aan zijn huisarts en het voltallig team van het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper



Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Lieve Roger, papa, pappie,

Jij als boerenzoon, gepassioneerd door de mechaniek en de zin in het avontuur. Zo kennen we je allemaal. Kort nadat je trouwde met mama, ging je met vrouw en kinderen naar Saudi-Arabië. Jouw verhalen van hoe je door het woestijnzand reed met de camion hebben ons steeds geboeid. We horen je het nog zeggen: "*Ken doa den tied va me leeven get*". Toen je samen met je gezin naar België terug kwam, ben je een eigen zaak gestart. Jouw voorliefde voor de dieselmotor was nooit ver weg. Werken aan brommers, auto's, camions, kranen, bulldozers,... Alle uitdagingen ging je aan, om die motor maar weer te doen draaien. Waar is de tijd dat wij als dochters meegingen naar het autokerkhof. De versleten motor die daar aan zijn einde kwam, kocht jij op en gaf jij een tweede leven.

Samen hebben we goede en minder goede tijden gekend, maar altijd was er de liefde en het vertrouwen in elkaar die ons deed doorgaan. Samen doorgaan, niet opgeven! We zijn familie en dat is een band die niet stuk mag! Dat zijn jouw wijze woorden. Mama bleef trouw aan je zijde en ook toen je ziek werd, was zij jouw steunpilaar. Voor ons als kinderen en kleinkinderen een mooi voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. We zijn mama dankbaar voor haar goede zorgen voor jou, papa. Zo kregen wij als kinderen de kans een eigen leven op te bouwen, zelf onze eigen avonturen te beleven en dromen waar te maken. Roxy, je trouwe hondje die je nu overal aan het zoeken is, was altijd bij je. Zag je Roxy dan zag je jou, onafscheidelijk waren jullie.

Leven en genieten zoals jij het graag deed, lekker eten, een glaasje champagne, met familie en vrienden tafelen en grappen en grollen. De kleinkinderen waren altijd welkom. Doe ze maar vuile kleren aan die in olie en vet mogen zijn, hoor ik je nog roepen. Dan kwamen ze in de garage spelen en ravotten en kwamen ze molletjes zwart naar huis met heuse belevenissen van bij hun Pappie.

Lieve Roger, papa, pappie, we gaan je missen en zijn je dankbaar voor alles. We gaan de mooie herinneringen koesteren en voor ons ben je nog steeds dichtbij. Je woont in ons hart en reist in onze gedachten voor eeuwig en altijd.

Mama, je kinderen, kleinkinderen

Verdrietig maar dankbaar nemen wij afscheid van

DE HEER
Roger Desimpel

Echtgenoot van Christiane Devreese

Geboren te Merkem op 22 december 1951
en van ons heengegaan op 18 april 2021
Gesterkt door de ziekenzalving

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaart plaats in beperkte kring op zaterdag 24 april 2021 om 11u30 in de aula van Hoeve Wielewaal.
U kunt de uitvaartdienst volgen via livestream <http://ervine.be/rouwcentrum-hessel>
Stream 1 - Paswoord: Desimpel1951

Je kan Roger op donderdag 22 april en vrijdag 23 april 2021 een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper telkens van 15u00 tot 18u30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

