

*Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.*

Mevrouw

Monique Van Eenaeme

geboren in Ieper op 14 februari 1938 en vredig heengegaan
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 9 juni 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

lid van Okra

Samen met familie en vrienden nemen wij in intieme kring
afscheid rond de urne van Monique in de aula van Hoeve
Wielewaal in Hollebeke, Wielewaalstraat 1A. De urne wordt
daarna in familiale kring bijgezet op het urnenveld in Ieper.

U kunt Monique een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper
op donderdag en vrijdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (Monique Van Eenaeme),
Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper

*Monique blijft verder leven in de harten van
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:*

Patrick en Caroline Benoot - De Vuyst

Maxim en Sofie

Axel

Julie en Nick, Marie

†Danny en †An Benoot - Battheu

Frederik en Rea, Annabel, Warre

Bernard en Celine

Edwin en Carine Benoot - Pattyn

Alexander en Binta

Cederik en Renáta

Fleur en Bodi

Guy en Isabelle Benoot - Pauwels

Victor en Margo

Odiel

Erik en Ann Benoot - Sohier

Margot en Philip

Aimé

*Amélie

Adriana

Renée

Charles

haar broers en hun familie:

Jules Van Eenaeme en familie

†Freddy Van Eenaeme

haar doopkinderen:

Margot en Sonja

Een bijzonder woord van dank aan:

haar huisdokter, dr. Veryser

Familiehulp, Familiezorg en haar thuisverpleging

de directie en het personeel van de afdeling "Orchidee" van het
WZC Huize Wieltjesgracht in Ieper

haar behandelende artsen en het personeel van de palliatieve
eenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper