



*En als ik doodga,
huil maar niet.
Ik ben niet echt dood
moet je weten.
't Is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas
als jij me bent vergeten.*

† Rosette Vandenberghe

weduwe van Hubert Defever († 2013)

geboren in Ieper op 14 november 1938 en zachtjes heengegaan
in Wervik op 3 mei 2024, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Volgens de wens van Rosette vindt het afscheidsmoment in intieme kring plaats.

Daarna begeleiden wij Rosette naar haar laatste rustplaats in Ieper, waar ze
na lange tijd weer met haar man Hubert herenigd wordt.

U kunt Rosette t.e.m. dinsdag 7 mei een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rosette is en blijft voor altijd

de ma en meme van:

Caroline Defever en Nico Debeuf
Stef Debeuf en Yentl Ver Eecke

Christine Defever en Wim D'hondt
Sven D'hondt
Lise D'hondt

Delen mee in dit verlies:

de families Vandenberghe-Devos en Defever-Tancre

Een bijzonder woord van dank aan:

haar huisdokter Koen Vercaemer en Emmy Vanneste
alle medewerkers van het WZC Mater Amabilis en in het bijzonder
aan team Leiezicht voor de warme zorgen, de babbeltjes,
de grapjes, de aanhoudende zoektocht om het mama zo
comfortabel mogelijk te maken, een oprechte MERCI voor alles!

Rouwadressen:

De Patine 5, 8980 Zonnebeke
Kruisbilkstraat 36, 8900 Ieper