

*Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment, het wilde niet meer...*

Marc Lemaitre

echtgenoot van Gerda Rommens

geboren in Moeskroen op 27 juli 1953 en liefdevol omringd zachtjes
heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 8 mei 2024.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond de urne van Marc
in de **aula van Rouwcentrum Hessel in Hollebeke, Wielewaalstraat 1A**
op donderdag 16 mei 2024 om 10 u 00.

Daarna wordt de urne van Marc bijgezet in het urnenveld in Ieper.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst.

U kunt Marc t.e.m. dinsdag 14 mei een laatste groet brengen
in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper
en dit iedere werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rouwadres:

Rouwcentrum Hessel (p/a Marc Lemaitre), Diksmuidseweg 6, 8900 Ieper

Marc is en blijft voor altijd

de echtgenoot van:

Gerda Rommens

de pa, schoonpa en opa van:

David Lemaitre en Marian Mortier

Linde en Sanne

Mathieu Lemaitre en Emma Lemahieu

Leon en Joëlle

de broer, schoonbroer en nonkel van:

Olivier Lemaitre

Thérèse Rommens en Fernand Desmit en familie

Monique Rommens en Jacques Mylle en familie

Roger Rommens en Marie-Madeleine Otte en familie

Annie Rommens en Albert Neyrinck en familie

Luc Rommens en Magda Taffin en familie

Anne-Marie Rommens en Daniel Masson en familie

Marie-Rose Rommens en Eric Michiels

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Lemaitre-Clays en Rommens-Toorré

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter Paul Delaissé

het thuisverplegingsteam van Ypcura

zijn behandelende artsen dr. Hannelore Bode van het AZ Delta in Roeselare,

dr. Ann-Catherine Soenen en Elisabeth De Mont van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

de dienst pneumologie van het UZ Leuven en de palliatieve eenheid

van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

iedereen die Marc genegen was, voor het bezoekje of telefoontje, voor het

bemoedigend schouderklopje of gewoon omdat jullie even aan hem dachten ...